

Paasviering Sjaloom Zorg
2021

Vrouwen bij het graf



**Luister
en zing
je
gezellig
met ons
mee?**

**Donderdag
25 maart**

**19.00
uur**

Kijk live mee via:

<https://www.youtube.com/channel/UCcxg38jgpZ8isJanZKpuckA>

Voorwoord

Als je rond Pasen in de winkel rondkijkt, zie je overal paaseitjes en chocolade paashazen liggen.

Waarom is dat eigenlijk?

Het heeft te maken met het begin van de lente.

Alles komt tot bloei en de vogels maken nesten om eitjes in te leggen.

Uit een eitje komt een nieuw leven (oké, niet uit die van chocola...).

Jezus heeft met de overwinning van de dood ons ook een nieuw leven gegeven..

Voor de één is Pasen zo'n dag om naar de winkel te gaan voor een nieuwe bank of stoel, naar de speeltuin of wat dan ook.

Voor de ander (wij dus!) is Pasen een dag om in de kerk stil te staan bij het begin van het echte Paasfeest.

Het opstaan van Jezus en daarmee voor ons een nieuw begin.

Misschien vind je het lastig om Pasen nu te vieren.

Door het verdriet dat we de afgelopen tijd hebben meegemaakt.

Bijvoorbeeld het overlijden van een van onze bewoners.

Of door ziekte (denk alleen al maar aan corona) van begeleiders, familie en andere cliënten.

Je mag natuurlijk verdrietig zijn als je iemand mist of je zorgen maakt over ziekte.

Maar door samen Pasen te vieren kan je elkaar steunen en met elkaar vandaag stil te staan bij nieuw leven!

Met vriendelijke groet,

Keimpe Bak



Lied: Leer mij o Heer Uw lijden recht betrachten

Door Eduard en Hanneke (instrumentaal)

Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten,
In deze zee verzinken mijn gedachten:
O liefde die, om zondaars te bevrijden,
Zo zwaar moest lijden.

Daar Ge U voor mij hebt in de dood gegeven,
Hoe zou ik naar mijn eigen wil nog leven?
Zou ik aan U voor zulk een bitter lijden
Mijn hart niet wijden?

Opening en welkom *Door Corrie de Boed*

Gebed

Lied: Mijn Jezus, ik houd van U

Door Marjolein en Henk met begeleiding van Petra en Arja.

Mijn Jezus, ik hou van U,
Ik noem U mijn Vriend.
Want U nam de straf op U
Die ik had verdiend.
De grote Verlosser,
Mijn Redder bent U;
'K Heb van U gehouden,
Maar nooit zoveel als nu.

Mijn Jezus, ik hou van U,
Want U hield van mij.
Toen U aan het kruis hing,
Een wond in uw zij.
Voor mij de genade,
Een doornenkroon voor U;
'K Heb van U gehouden,
Maar nooit zoveel als nu.



Schriftlezing *Door Adrie Bijl*

Markus 16 vers 1 t/m 3

Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala en Maria de moeder van Jacobus, en Salome geurige olie om Hem te balsemen.

Op de 1^e dag van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend, valk na zonsondergang, naar het graf. Ze zeiden tegen elkaar: 'wie zal voor ons de steen voor de ingang van het graf weggrollen?'

Lucas 23 vers 55 t/m 24 vers 2

De vrouwen die met Jezus waren meegereisd uit Galilea, volgden Josef naar het graf om het te bekijken en om te zien hoe Jezus' lichaam er werd neergelegd.

Daarna gingen ze naar huis en bereidden ze geurige olie en balsem. Op sabbat namen ze de voorgeschreven rust in acht.

Maar op de 1^e dag van de week gingen ze bij het ochtendgloren naar het graf met de geurige olie die ze bereid hadden.

Bij het graf aangekomen, zagen ze echter dat de steen voor het graf was weggerold

Mattheüs 28 vers 1 en 2

Na de sabbat, toen de ochtend van de eerste dag gloorde, kwam Maria uit Magdala met de andere Maria naar het graf kijken.

Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten.

Mattheüs 28 vers 5 t/m 7a

De engel richtte zich tot de vrouwen en zei: 'wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken.

Hij is niet hier, Hij is immers opgestaan, zoals Hij gezegd heeft. Kijk maar dit is de plaats waar Hij gelegen heeft.

En ga nu snel naar zijn leerlingen en zeg hun: Hij is opgestaan uit de dood.

Paasverhaal *Door Adrie Bijl*

Lied: *Daar juicht een toon*

Door Eduard en Hanneke (instrumentaal)

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans' Jeruzalem;
een heerlijk morgenlicht breekt aan:
de Zoon van God is opgestaan!

Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven door zijn dood bereid,
een leven in zijn heerlijkheid.

Dankgebed *Door Adrie Bijl.*

Dankwoord *Door Corrie de Boed.*

Slotlied: *U zij de glorie*

Door Eduard en Hanneke.

U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen,
daald' een engel af,
heeft de steen genomen
van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn godd'lijk wezen
is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.



Ruimte voor verzoekliederen

Door Petra en Arja.



Puzzel: Goede vrijdag en Pasen

Streep de woorden weg.

Wat lees je dan van de letters die overblijven?

Afbreken – Groet – Slaan – Beraadslaagden –
 Farizeeën – Stil – Bespuwen – Galileeër –
 Uur – Drie dagen – Haan – Vals –
 Bouwen – Hemel – Vergeven – Engelen –
 Klederen – Vuisten – Genade – Kraaien –
 Vuur – Getuigen – Scharen - Zoon van God –
 Graf – Schuldig – Zwijgen

A	G	E	Z	N	E	T	S	I	U	V	G	N	
F	A	R	I	Z	E	E	E	N	U	E	R	E	
B	E	S	P	U	W	E	N	U	U	K	A	D	
R	B	O	U	W	E	N	R	G	R	R	F	G	
E	D	A	N	E	G	R	O	E	T	A	V	A	
K	E	V	E	R	G	E	V	E	N	A	A	A	
E	N	G	E	L	E	N	N	D	P	I	L	L	
N	E	G	A	D	E	I	R	D	A	E	S	S	
H	E	M	E	L	A	S	L	A	A	N	C	D	
A	N	E	R	E	D	E	L	K	S	E	H	A	
A	F	R	E	E	E	L	I	L	A	G	A	A	
N	E	N	E	G	I	U	T	E	G	I	J	R	R
G	I	D	L	U	H	C	S	E	S	W	E	E	
T	D	O	G	N	A	V	N	O	O	Z	N	B	



Fijne
Paasdagen
toegewenst

